

Lezerstippenlezers@demorgen.be

Aan het strand in IJsland

Net een weekje IJsland achter de rug. We logeerden in Reykjavik in het guesthouse Sunna (www.sunna.is), net tegenover de bekende kerk en op wandelafstand van de winkelstraat (op amper 5 minuten!). We verbleven er in een rustige buurt en hadden ook een keuken ter beschikking. Ideaal als je zelf wilt koken en zo wat geld uitsparen. Je aankopen kun je het best doen in een Bonus-supermarkt (www.bonus.is). In Reykjavik vind je die zowel in het centrum als op de ringweg. We waren ook erg onder de indruk van Jokulsarlon, een gletsjermeer met ijsschotsen. In het hoogseizoen kun je met een amfibieboot tussen de ijsschotsen varen, maar wij kozen voor een wandeling langs het meer. Prachtig gewoon. Hou even halt bij de Blue Lagoon (www.bluelagoon.is). Wellness bij uitstek! Je betaalt ongeveer 20 euro toegang om er een hele dag te genieten van het warme geiserwater. Voor kinderen is de toegang gratis. Je kunt onbeperkt gebruikmaken van gezichtsmaskers - de 'klei' vind je op verschillende plaatsen naast de lagune. Let wel: in IJsland moet je je gemeenschappelijk omkleeden en volledig naakt gaan douchen vooraleer je je badpak aantrekt en je in het zwembad begeeft! Ook het strandje van Reykjavik is wel leuk. Kinderen kunnen er zandkastelen bouwen. In Reykjavik is het strand wit, niet zwart, zoals de lavastranden in het zuiden van het land. IJsland is nu zeker een aanrader: vóór de financiële crisis was het er bijna dubbel zo duur.

KAREN VANDERMEULEN



Ballonvaart over de Nijl



In maart hebben we enkele weken in Egypte langs de Nijl gereisd met trein, bus en boot. Een aparte reiservaring was om met een ballon de lucht in te gaan. Dat kan het best vanuit Luxor. Daar ga je namelijk over de westelijke oever naar de vallei van de koningen. Op die manier krijg je een ongelooflijk overzicht van de verschillende sites, zoals de vallei van de nobelen, de vallei van de koninginnen, het complex van Hatsjepsoet en de kleine dorpjes eromheen. Een koninklijk

uitzicht waar de farao's enkel hadden van kunnen dromen. We deden dit via het hotel waar we verbleven, hotel Nefertiti. Het kostte ons 40 euro voor

drie kwartier, misschien niet goedkoop maar het was beslist het 'hoogtepunt' van onze reis. Tip: de ballonnen gaan tweemaal de lucht in. Zorg ervoor dat je de eerste vlucht hebt. Dan vertrek je namelijk op het ogenblik dat de zon opkomt. Werkelijk een magisch moment.

www.nefertitihotel.com

Rudi Carriijn neemt ons mee de lucht in over het land van de farao's. Hij wint een relaxbon van 50 euro met zijn lezerstip.

Win met uw tip ook een Bongo!



Wilt u ook op onze kosten relaxen? Verbaas ons met een originele lezerstip en mail die naar lezerstippenlezers@demorgen.be. Je vakantiefoto's mag je ook opsturen met je tip. Vergeet niet je adres te vermelden.

De

Chinytig dorp van de Oost-Vlaamse kust. Ook het kunnen want omoeste in de klei. Gaume worden crème. Dagenlang in hChiny, neren lar pont Sa en een lpracti en op 6 schapp ook een op amp meest z wijnga

Lo



Londer Je kunt bepaalcher' afafdruk plant je je toon of je kr (voor 1 (13 i.p.v Gallery een slo gens re dellijk Met he

Reisnieuws

Door Katrijn Serneels

Koo

Rockfoto's van Alex Vanhee in Genk

Feest i